

Ο ΣΚΥΛΟΣ ΠΟΥ ΕΧΑΣΕ ΤΗΝ ΟΥΡΑ ΤΟΥ

(Συνέχεια 8)

Ο Ρομπέν παίρνει το φτερό, ξεχνάει να πει «ευχαριστώ» κι αρχίζει να κατηφορίζει προς το δάσος. Περπατάει, περπατάει ...ώσπου κουράζεται . Καθώς αρχίζει να νυχτώνει, κάθεται στη ρίζα ενός θάμνου να πάρει μια ανάσα. Γρήγορα αποκοιμείται. Και πάλι έρχονται στον ύπνο του εφιάλτες.

Βλέπει πως τούτη τη φορά του λείπει η ουρά , του λείπουν τα δυο πόδια. Το μπροστινό δεξί και το πίσω αριστερό. Κι αυτός, λέει, πηγαίνει κούτσα, κούτσα, σκοντάφτει, πέφτει και πάλι σηκώνεται και πάλι πέφτει. Τον βλέπουν οι άνθρωποι, τον βλέπει και η Σούζη και λένε πως τέτοιο σκυλί ,χωρίς ουρά, χωρίς αυτιά, χωρίς μάτια, χωρίς τα δυο του πόδια, δεν αξίζει πια να ζει! Πρέπει να το ρίξουν στο ποτάμι να πνιγεί!

Ευτυχώς γρήγορα ξυπνάει και νιώθει ανακούφιση μεγάλη που δεν του λείπουν τ' αυτιά, τα μάτια τα δυο του πόδια. Του λείπει μονάχα η ουρά , μα δεν πειράζει.

Κι ο Ρομπέν πηγαίνει τώρα τραγουδώντας:

Γαβ ...γααααβ....γαβ
Τι χαρά, τι χαρά,
Όπου να' ναι θα 'χω ουρά!
Γαβ...γααααβ....γαβ

Μαρία Πυλιώτου – Εκδ. Πατάκης



Και τώρα λίγη δουλίτσα....

Λοιπόν:

😊 Αρχικά πρέπει να διαβάσεις το κείμενο.(Αρκετές φορές για να το καταλάβεις).

😊 Τα κόκκινα τα γράμματα τα αντιγράφεις 2 φορές στο τετράδιό σου!

😊 Στην προτελευταία παράγραφο (πράσινα γράμματα) γράψε στο τετράδιό σου όσα ρήματα βλέπεις .

😊 Κλίνε τα ουσιαστικά ο θάμνος, ο ύπνος , η ουρά . (Για να θυμηθείς πώς κλίνονται τα ουσιαστικά βλέπε στο βιβλίο μαθητή Γλώσσας Β' Τεύχος σελ. 37 και σελ. 46)

😊 Αντίγραψε τις λέξεις που είναι στο κίτρινο κουτάκι τη μια κάτω από την άλλη στο τετράδιό σου. Μετά δίπλα σε κάθε λέξη γράψε το αντίθετό της.